



GÅ I MOTPARTENS SKO! Intervju med den svenske fredsministeren Karin Utas Carlsson, nov.'24

• *Du skriver att avskräckning måste ersättas av "gemensam säkerhet"? Alla tror att avskräckning är nödvändigt för att förhindra krig.*

Nu med kärnvapenhotet över oss alla och med stormakter i ett oändligt chicken-race där trovärdig avskräckning gäller, är det nödvändigt att tänka nytt innan det är för sent. Ofattbara summor används för rustningar, summor som behövs för välfärd och omställning. Det krigas t.o.m värre än förut.

Hotet från Nato gjorde att Ryssland annekterade Krim 2014 och sedan invaderade Ukraina 24 februari 2022. Det avsågs vara förebyggande – få USA och Nato att backa.

Ryssland talar om att använda kärnvapen vid existentiellt hot mot landet.

Fredsforskaren John W. Burton säger: "När man förnekar den traditionella föreställningen att människans natur är socialt formbar och tar till sig att vissa mänskliga behov kommer att försöka tillgodoses oberoende av omständigheter och konsekvenser, kommer man att inse konflikters natur, hur de ska förebyggas, hanteras och lösas. Teorin om avskräckning, basen för konflikthantering lokalt och internationellt, undermineras därför att avskräckning inte kan avskräcka i situationer där mänskliga behov inte tillgodoses."

• *Hur menar du att vi ska göra i stället för att skydda oss med vapen?*

Svaret ligger i det här citatet. Kunskapen finns redan hur konflikter ska hanteras på lokal nivå. Skapa trygghet och säkerhet för alla, inte fiender! Analysera konflikter och försök förstå. Gå i motpartens skor. Lös problem gemensamt och se till allas behov. Se till konsekvenser. Använd diplomati, förhandlingar, medling. Lyssna på beteendevetare och fredsforskare. Kunskapen finns runt hörnet!

Tänk hur annorlunda världen skulle vara om vi samarbetade och byggde tillit i stället för att hota varandra!

"Fredsministerens hjørne"

Norge var det første landet i verden til å etablere et miljøverndepartement. Nå er det på tide med et fredsdepartement – slik de har i Nepal eller Etiopia. Dagens mediabilde er så preget av militarisme, at vi mener det trenges en motvekt.

Fredsbevegelsen ved Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – WILPF-Norge har bare startet opp, for å få fram hva vi tenker en fredsminister ville sagt – om vi hadde én. Vi er flere som skriver under samme vignett – med fokus på fredsminister som institusjon.